



MARANATHA MARE

Juni 2012

Jaargang 39 No 5

By die poskantoor as nuusblad geregistreer

een medemens

elke dag wordt er een mens
door de rovers neergeslagen
velen gaan er aan voorbij
ondanks zijn wanhopig klagen
en ook u en ik gaan snel
met een omweg langs dit lijden
want we moeten ons helaas
aan de eigen zorgen wijden

kijk, daar kom ik nogmaals aan
ik blik stil, devoot naar boven
liefde tot de medemens
is iets anders dan geloven
even later kom ik weer terug
angstig kijkend naar beneden
en ik denk: in deze tijd
wordt er heel wat afgestreden

maar waar blijven u en ik
als Samaritaanse mensen?
zien we slechts op onze weg
eigen, onvervulde wensen?
als we nu eens zacht de wond
van een medemens verbinden
zullen we dan niet méér vreugd
in ons eigen leven vinden?

Frits Deubel

juni 2012/2

De Geest van wind en van vuur

“Vader, in u handen geef ik mijn geest,” zei Jezus. God ontving zijn geest en toen stierf hij.

“Ontvang mijn Geest,” zegt Jezus tegen zijn volgelingen. Wij ontvangen zijn Geest en dan leven wij.

Jezus' dood was het einde niet, maar was een overwinning ten leven. Zijn geest in Gods handen. Met Pinksteren ontvangen wij zijn Geest en delen in zijn overwinning. Wij leiden geen doodsbestaan meer. Ons leven en onze geest in Gods handen.

Geest, adem, levenskracht. Van God, door Jezus, naar God, naar ons. Met Pinksteren vieren wij de Geest van wind en vuur. De Geest van Vader en van Zoon.

De wind waait overal, naar de uithoeken van de aarde. Levensadem voor elk mens. Een bijzonder leven voor wie zich laten waaien door de adem van God. Met God is zoveel méér mogelijk dan wat mensen kunnen bedenken.

Het vuur verwarmt. Warmte troost. Vuur is symbool van passie. Met vurig enthousiasme leven. Geroepen. Doelgericht. Zeker van je koers en richting. Dat is *leven*. Anders dan een gewoon bestaan van, stres, moe zijn, bang zijn.

De Geest van God is de kracht in ons. De kracht die ons in beweging houdt. We blijven niet hetzelfde: koud, verward, gestold, gestagneerd. Wij blijven groeien en ontwikkelen. Stuwend. Naar voren. De Geest is kracht die ons beweegt naar anderen. Om aan te raken, elkaar te steunen, onze rouwklacht samen te veranderen in dansen.

De Geest is stuwende kracht naar voren, maar ook *tegenkracht*, zegt Nederlandse theoloog en dichter, Huub Oosterhuis. *Tegen* wat koud en rigide is in ons. *Tegen* de chaos in onze wereld. Chaos bewoonbaar maken, de

puinhopen opruimen, ziekten genezen. De Geest is scheppingskracht. De Geest zweefde over de chaos en maakte iets uit niets. Maakte bewoonbaar. Maakte leefbaar.

Zijn wij dragers van die Geest? Waait de levensadem door ons heen? Verwarmt het vuur van onze passie onze koude wereld tot troost van degenen die lijden?

Aan hun vrucht worden ze gekend. “De vruchten van de Geest zijn liefde, vreugde en vrede, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing ... Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen” (Galaten 5:22-23, 25-26).

Yolanda Dreyer

Beste Maranatha gemeente!

Hiermee een woord van dank dat ik mijn vijftigste met jullie kon delen in maart. De vijftigste verjaardag is een hele speciale mijlpaal en het was geweldig om mijn “Abraham” in ontvangst te mogen nemen tijdens de koffie. Een speciaal woord van dank ook voor Hanja Kettner en mijn moeder, Hilde Hoorweg voor de organisatie hiervan! Het was een speciaal gebeurtenis die ik nooit zal vergeten. Enorm bedankt ook voor de mooie bloemen die ik die dag ontving! Veel groeten, en nogmaals dank U!

Jan-Willem Hoorweg

Het cadeau

Een jonge man bereidde zich voor om af te studeren. Al maanden bewonderde hij een prachtige sportauto in de showroom van een dealer en wetend dat zijn vader zich zoiets wel kon veroorloven, vertelde hij hem dat zo 'n auto alles was wat hij wenste als afstudeer cadeau.

Terwijl de dag van de bul uitreiking steeds dichterbij kwam, hield de jongeman zijn vader nauwlettend in de gaten, in de hoop dat hij aanwijzingen zou krijgen dat zijn vader de auto had gekocht. Uiteindelijk, op de morgen van het afstuderen, vroeg zijn vader hem om bij hem in zijn studeerkamer te komen. Zijn vader vertelde hem hoe trots hij was zonn ' fijne zoon te hebben en hoeveel hij van hem hield. Hij overhandigde zijn zoon een prachtig ingepakt pakje. Nieuwsgierig, maar ietwat teleurgesteld, opende de jongeman het pakje en vond er een prachtige, in leer gebonden, Bijbel. Boos verhief hij zijn stem tegen zijn vader en zei: "je bulkt van het geld en je koopt een Bijbel voor me?!" en stormde het huis uit, het boek achterlatend.

Vele jaren gingen voorbij en de jongeman had zich ondertussen ontpopt tot succesvol zakenman. Hij had een prachtig huis en een fantastisch gezin, maar realiseerde zich ineens dat zijn vader nu toch wel erg oud moest zijn en dat hij mogelijk toch maar een keer bij hem langs moest gaan. Hij had hem niet meer gezien sinds de dag van zijn afstuderen. Maar voordat het hem lukte om dat te doen, bereikte hem een telegram waarin het overlijden van zijn vader werd aangekondigd en waarin stond dat hij al zijn bezittingen aan zijn zoon had nagelaten. Hij moest onmiddellijk naar het huis van zijn vader komen om de zaken te regelen.

Toen hij bij zijn vaders huis aankwam raakte zijn hart plots vervuld van verdriet en spijt. Hij begon zijn vaders belangrijke

papieren uit te zoeken toen zijn oog viel op een nog steeds nieuw uitzijende Bijbel, die er nog precies lag zoals hij hem jaren geleden achter had gelaten. Met tranen in de ogen opende hij de Bijbel en begon de bladzijden om te slaan. Terwijl hij die woorden las, viel er een sleutel uit een enveloppe die achter op de Bijbel met plakband vast zat. Het had een label met de naam van de dealer, de dealer die de sportauto verkocht die hij destijds zo graag wilde. Op de label stond de afstudeer dag afgedrukt en de woorden ... betaald.
Hoe vaak lopen wij Gods zegeningen mis omdat ze niet verpakt zijn op de manier die wij verwachten?

(<http://www.christelijkeverhalen.nl/?p=480>)

A sweet lesson on patience

A NYC Taxi driver wrote:

I arrived at the address and honked the horn. After waiting a few minutes I honked again. Since this was going to be my last ride of my shift I thought about just driving away, but instead I put the car in park and walked up to the door and knocked.. 'Just a minute', answered a frail, elderly voice. I could hear something being dragged across the floor.

After a long pause, the door opened. A small woman in her 90's stood before me. She was wearing a print dress and a pillbox hat with a veil pinned on it, like somebody out of a 1940's movie.

By her side was a small nylon suitcase. The apartment looked as if no one had lived in it for years. All the furniture was covered with sheets.

There were no clocks on the walls, no knickknacks or utensils on the counters. In the corner was a cardboard box filled with photos and glassware.

juni 2012/6

'Would you carry my bag out to the car?' she said. I took the suitcase to the cab, and then returned to assist the woman.

She took my arm and we walked slowly toward the curb.

She kept thanking me for my kindness. 'It's nothing', I told her. 'I just try to treat my passengers the way I would want my mother to be treated.'

'Oh, you're such a good boy', she said. When we got in the cab, she gave me an address and then asked, 'Could you drive through downtown?'

'It's not the shortest way,' I answered quickly.

'Oh, I don't mind,' she said. 'I'm in no hurry. I'm on my way to a hospice.'

I looked in the rear-view mirror. Her eyes were glistening. 'I don't have any family left,' she continued in a soft voice. 'The doctor says I don't have very long.' I quietly reached over and shut off the meter.

'What route would you like me to take?' I asked.

For the next two hours, we drove through the city. She showed me the building where she had once worked as an elevator operator.

We drove through the neighbourhood where she and her husband had lived when they were newlyweds. She had me pull up in front of a furniture warehouse that had once been a ballroom where she had gone dancing as a girl.

Sometimes she'd ask me to slow in front of a particular building or corner and would sit staring into the darkness, saying nothing.

As the first hint of sun was creasing the horizon, she suddenly said, 'I'm tired. Let's go now'.

We drove in silence to the address she had given me. It was a low building, like a small convalescent home, with a driveway that passed under a portico.

Two orderlies came out to the cab as soon as we pulled up. They were solicitous and intent, watching her every move. They must have been expecting her.

I opened the trunk and took the small suitcase to the door. The woman was already seated in a wheelchair.

'How much do I owe you?' She asked, reaching into her purse. 'Nothing,' I said.

'You have to make a living,' she answered.

'There are other passengers,' I responded.

Almost without thinking, I bent and gave her a hug. She held onto me tightly.

'You gave an old woman a little moment of joy,' she said. 'Thank you.'

I squeezed her hand, and then walked into the dim morning light. Behind me, a door shut. It was the sound of the closing of a life.

I didn't pick up any more passengers that shift. I drove aimlessly lost in thought. For the rest of that day, I could hardly talk. What if that woman had gotten an angry driver, or one who was impatient to end his shift? What if I had refused to take the run, or had honked once, then driven away?

On a quick review, I don't think that I have done anything more important in my life.

We're conditioned to think that our lives revolve around great moments.

But great moments often catch us unaware-beautifully wrapped in what others may consider a small one.

(<http://www.facebook.com/photo.php?fbid=429417820419223&set=a.394548853906120.105696.100000530267428&type=1>)

juni 2012/8

Dienstrooster Juni 2012

| | 3 juni | 10 juni koffiedrinken | 17 juni avondmaal |
|-------------------|-------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | KJ Leeuw | F vd Kuil | E de Jong |
| 2 | N vd Eijkel | T van Wyk | P de Haas |
| 3 | W Strydom | R Appel | H Kettner |
| 4 | J de Jong | M Letterie | W Strydom |
| 5 | S Steen | I Pol | A Knoester |
| 6 | | | J de Jong |
| 7 | | | M Letterie |
| Begroeting | V Vernede | P Reinten | I Pol |
| Bloemen | J de Jong | W de Jong | I Pol |
| Koffie | | G Leeuw K Strydom | |
| | 24 juni | | |
| 1 | C Reinten | | |
| 2 | N vd Eijkel | | |
| 3 | N Knoester | | |
| 4 | S Steen | | |
| 5 | K Strydom | | |
| Begroeting | M Letterie | | |
| Bloemen | S Steen | | |

Agenda Juni 2012

| | | |
|--------------------------------------|----------------|---|
| zondag 3 | 10h00 11h00 | Eredienst Ds Y Dreyer Eredienstcommissie Bijbelstudie Oost en Zuid |
| maandag 4 | 10h00 | Bijbelstudie – Ouderen Noorde Jeltje 011 791 4592 Vic 073 700 9610 |
| dinsdag 5 | 9h00 – 13h00 | Kerkkantoor |
| zondag 10 | 10h00 11h00 | Doopdienst Ds Y Dreyer Koffiedrinken |
| dinsdag 12 | 9h00 – 13h00 | Kerkkantoor |
| donderdag 14 | 17h30 | FINCOM |
| zaterdag 16 | JEUGDDAG | |
| zondag 17 Avondmaal | 10h00 11h00 | Eredienst Ds Y Dreyer Kerkenraadsvergadering Bijbelstudie West en Noord |
| dinsdag 19 | 9h00 – 13h00 | Kerkkantoor |
| donderdag 21 | 10h00 19h30 | KOFFIECLUB Bijbelstudie – Noorde Rieneke 011 704 3602 |
| zondag 24 | 10h00 | Eredienst Ds Y Dreyer |
| dinsdag 26 | 9h00 – 13h00 | Kerkkantoor |
| zondag 1 juli | 10h00 | Eredienst Ds Y Dreyer |

Verjaardagen Juni 2012

| | | |
|--------------|---------------------|--------------|
| dinsdag 5 | Wijnand Andeweg | 082 556 3769 |
| woensdag 6 | Monique Schutte | 084 713 7725 |
| donderdag 7 | Ellen van der Kuil | 083 626 3272 |
| vrijdag 8 | Wanda Groenewald | 071 362 6976 |
| vrijdag 8 | Jur Koning | 011 973 1091 |
| maandag 11 | Andrea van der Kuil | 073 785 4689 |
| donderdag 14 | Clyde Groenewald | 071 362 7005 |
| zondag 17 | Ria Prins | 079 185 2186 |
| maandag 18 | Wilbie Bakkers | 011 902 4340 |
| maandag 18 | Amanda Knoester | 082 501 7556 |
| maandag 18 | Wilma Mandelstam | 083 231 4862 |
| dinsdag 19 | Charlotte Reinten | 083 441 2141 |
| zaterdag 23 | Jennifer Bianchi | 082 461 3428 |
| dinsdag 26 | Jolanda Grobler | 076 176 0791 |
| dinsdag 26 | Carolina Strydom | 086 186 9030 |
| vrijdag 29 | Riaan Knoester | |
| zaterdag 30 | Eddie de Jong | 074 120 4101 |

MARANATHA KERK

| | |
|--|--|
| Webadres | http://www.nlgemeente.co.za |
| Facebook | http://tinyurl.com/FBMaranatha |
| Straatadres | Sherborneeweg 3 PARKTOWN |
| Postadres | Nederlandssprekende Gemeente Postbus 84552 GREENSIDE 2034 |
| Predikante | Ds Yolanda Dreyer 012 348 9850 / 082 893 2104 yolanda.dreyer@up.ac.za Ds Carusta van der Merwe 082 554 7715 carusta@gmail.com |
| Kerkkantoor Dinsdag ochtend 9h00 – 13h00 | Arma Blaauwhof 011 726 1409 nlgemeente@mweb.co.za |
| Bank Details | Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk Nedbank Current Account 1979 316872 Branch Code 197905 |
| Scriba Redactrice Mare | Ellen van der Kuil 011 478 1082 / 083 626 3272 vdkuil@iafrica.com |
| Scriba Registratie | Hanja Kettner 012 654 7692 / 082 546 8471 hanja.kettners@vodamail.co.za |
| Kassier | Marco van Wieringen 011 442 9696 marcovw@mweb.co.za |
| Koster | Aad van der Kuil 011 792 1145 |
| Organist | Richard Steinmann 011 234 5857 steinmann@absamail.co.za |

juni 2012/12